

KERK & Leven

22

2022

WEEKKRANT

1 JUNI

JAARGANG 83

EDITIE 1152

PASTORALE EENHEID DAMIAAN LEDEGEM

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Nu de toekomst!

Vrijdag 20 mei 2022... Een week na mijn benoeming heeft het bisdom de opvolging bekend gemaakt binnen de pastorale eenheden heilige Damiaan en heilige Vincent. Diaken Antoon Vanhuysse is benoemd als coördinator voor de twee pastorale eenheden en deken Renaat Desmedt is benoemd als aangesteld priester. Voor de duidelijkheid is er dus geennieuwe pastoor benoemd als verbindingspersoon binnen de twee pastorale eenheden. Daarom geef ik graag wat verduidelijking bij de invulling van deze nieuw omschreven functies.

Aangesteld priester en coördinator

De bisschop kan de coördinatie van een pastorale eenheid toevertrouwen aan een coördinator, een diaken of een parochieassistent. Dit is hier nu gebeurd voor de twee pastorale eenheden. Antoon Vanhuysse krijgt de functie van de coördinator. Volgens het kerkelijk recht dient in dit geval steeds ook een priester aangesteld te worden, die samen met de coördinator de kerkelijke eindverantwoordelijkheid draagt. Deze priester wordt dan geen pastoor genoemd. Samen met de andere vrijgestelden, diaken Stijn Hantson en parochieassistent Darky Seynaeve, en met de teamleden dragen zij de verantwoordelijkheid voor de pastorale werking binnen de pastorale eenheden. Binnen deze groep worden dan de taken en de verantwoordelijkheden verdeeld. Het is niet direct de bedoeling dat de twee pastorale eenheden één nieuwe pastorale eenheid worden. Wel zal er verkend worden of het aangewezen is om eventueel te groeien tot één nieuwe parochie en welke kansen en mogelijkheden daartoe eventueel zijn. Zo zal het ongetwijfeld belangrijk blijven dat er in elke pastorale eenheid een lokaal aanspreekpunt en secretariaat is.

gers krijgen in dit nieuw concept de volle verantwoordelijkheid om vieringen voor te gaan en te verzorgen. Denken we aan huwelijksvieringen, doopsels, uitvaarten, andere gebeds- en bezinningsmomenten. Binnen het decenaat Roeselare-Izegem zijn een paar meewerkende priesters aangeduid. Ook op hen wordt een beroep gedaan voor liturgische vieringen, in het bijzonder het voorgaan in de eucharistie. Wellicht wordt het ook een uitdaging voor de toekomst om nog meer 'samen als gemeenschap' eucharistie te vieren. Het zal zinvol en mooi zijn om de krachten te bundelen en zo te zorgen voor warme en verzorgde eucharistievieringen in het weekend. En christenen zijn 'mensen van de weg' en mensen onderweg. Ze steken grenzen over en slaan bruggen naar elkaar. Dit met de hoop elkaar te ontmoeten op een paar 'ankerplaatsen' waar

ze samen hun geloof en de zondag kunnen vieren.

Op de adem van de Geest

Ik ben er mij van bewust dat het benoemingsnieuws van de voorbije weken voor veel mensen verrassend nieuws is. Voor iedereen zal een herpositionering in dit concept nodig zijn. Het zal er op aankomen om 'samen' de weg verder te gaan. Nu we op dit punt gekomen zijn is het meer dan ooit tijd om het leven als christen heruit te vinden. Dit vanuit de vreugde van het evangelie. Ik wens dan ook voor jullie allen graag een nieuwe start of beter, een verdere doorstart, met en vanuit Jezus Christus. Niemand anders is onze levende heenwijzing en wegwijzer naar een levengevende toekomst. Samen gaan we verder op de adem van de Geest. En nu we Pinksteren naderen mag het ons gebed zijn: 'Kom, heilige Geest.' Mag de

heilige Geest onze harten openen... Om elkaar te ontmoeten, om Blijde Boodschap te zijn voor elkaar, om te verbinden tot een vernieuwd samen op weg gaan.

Namens de vrijgestelden en teamleden wens ik jullie allen een zalig en geestrijk pinksterfeest.

JOHAN LOONES (Reageren jo-han.loones@skynet.be)



Diaken Anton Vanhuysse wordt coördinator van de Pastorale Eenheid H. Vincent en van de Pastorale Eenheid Damiaan (c) Erik Dupont

Wat met de vieringen

De diakens en de gebedsvorgaan-

